

(Van een onzer verslaggevers)

EINDHOVEN — Willem van de Moosdijk, indertijd bekend als de kruidendokter in Casteren, kan geen medewerking aan filmprojecten verlenen zonder toestemming van de geneesheer-directeur van de RPI in Eindhoven.

Enkele maanden geleden was er sprake van, dat er een film over het leven van deze Casterense kruidendokter zou worden gemaakt door een Franse filmaatschappij. Er circuleerden berichten, dat Van de Moosdijk zelf een actieve rol bij deze film zou gaan vervullen.

M. Eerenberg in Hilversum, die ruim vier jaar geleden zijn strijd aanbond tegen de kruidenhandel van Van de Moosdijk in een optreden in de tv-uitzending van „Voor de vuist weg” met Willem Duys, heeft naar aanleiding van deze berichten brieven gestuurd naar de officier van justitie mr. J. Hulleman in Den Bosch en naar de minister van Justitie.

Namens de staatssecretaris van Justitie laat het hoofd van de directie TBR (Ter Beschikkingstelling van de Regering) en Reclasering de heer Eerenberg weten, dat Van de Moosdijk geen enkele medewerking kan verlenen zonder toestemming van de geneesheer-directeur. Deze laatste heeft toegezegd om het Openbaar Ministerie en de directie van TBR en Reclasering onmiddellijk te zullen inlichten wanneer iets dergelijks gaande zou zijn.

De officier van justitie mr. J. Hulleman, die laatselijk Willem van de Moosdijk voor de rechter bracht, nadat de kruidendokter en zijn broer een overval op de chef van het grenswisselkantoor in Eindhoven hadden gepleegd en ruim een miljoen buit maakten, schrijft de heer Eerenberg, dat tot op heden geen enkele toestemming is verleend. Mr. Hulleman deelt Eerenberg ook mee geen bemoeienissen meer met de zaak te hebben. Eventuele klachten of verzoeken moeten volgens de officier van justitie worden gericht tot het ministerie van Justitie,

Hilversummer
M. Eerenberg:

„Film met
kruiden-
dokter
gaat
niet door”

onder verantwoordelijkheid waarvan Van de Moosdijk zijn TBR ondergaat.

Na de berichten van een film over en met Willem van de Moosdijk heeft M. Eerenberg, die ruim vier jaar strijd leverde tegen de praktijken van de kruidendokter, naar hij zegt vele brieven en telefoontjes gehad van vroegere slachtoffers van Van de Moosdijk. Men suggereerde, zo zegt hij, dat Van de Moosdijk wellicht probeerde het miljoen van het grenswisselkantoor, dat nog steeds zoek is, op deze wijze wit te maken.

Volgens Eerenberg heeft hij op verzoek van de slachtoffers naar de officier van justitie en de minister geschreven. Uit de antwoorden van beiden trekt Eerenberg de conclusie, dat er geen kans is dat de film wordt gemaakt.