

## Plaquette

MORGEN WORDT in de hal van de Boerenleenbank in Hoogeloon een bronzen plaquette onthuld, die in uitermate bescheiden lettertjes de naam draagt van Daniël de Brouwer, stichter van de Congregatie van de Broeders Penitenten in Tilburg.

Een alleraardigst verhaal. Voor zover ik alle losse eindjes aan elkaar heb kunnen knopen, zit het zó: In 1968 kwam iemand in Hoogeloon op de gedachte een straat te noemen naar Daniël de Brouwer, die op 7 februari 1674 in dit fiere dorp werd geboren en op 25 juli 1745 als stichter van de Penitenten het leven liet. Bij de onthulling van het straatnaambordje werd broeder Leo, de toenmalige algemene overste van de congregatie, zodanig aangegrepen door de erkenning die de Penitenten in Hoogeloon hadden gevonden, dat hij ter

plekke beloofde de gemeente een plaquette te schenken.

De jaren vervlogen, tot onlangs andermaal een ingezetene van Hoogeloon een brainwave kreeg en de Penitenten aan hun belofte herinnerde. Die lieten zich niet van hun zuinigste kant zien en zeiden: laat maar een plaquette maken. Dit karwei werd toevertrouwd aan de Veldhovense edelsmid Roland Scheffers, die vorige week het werkstuk voltooide. Het is een bronzen plaat van vijfendertig bij vijftig centimeter, duidend op het agrarische karakter van Hoogeloon en voorzien van de kloeke tekst: „Boerenleenbank Hoogeloon. Opgericht 7 januari 1914. Nieuwbouw officieel geopend 13 november 1967”. En dan volgen de namen van twee voltallige besturen, compleet met aanpalende kassiers. Doch zie: helemaal aan de benedenrand staat in tot de leesbril nodende lettertjes nog vermeld: „Aangeboden door de Broeders Penitenten gesticht door Daniël de Brouwer”. Het hele ding heeft het lieve sommetje van twaalfhonderd inflatoire guldens gekost.

Wat mij — en waarschijnlijk velen — een compleet raadsel is: Wat heeft Daniël de Brouwer nu eigenlijk met de Boerenleenbank in Hoogeloon te maken? Zou het ooit in het voornemen van deze godsvruchtige Penitent gelegen hebben het volk tot diepere inzichten te brengen omtrent het RABO-wezen? Strekt mijn bankrekeningetje bij deze vrij profane organisatie dan tóch tot eeuwige zaligheid? Sub speciem aeternitatis oftewel onder de aanschijn van de eeuwigheid — om maar even in de stijl van Daniël de Brouwer te blijven — is veel mogelijk. Maar in Hoogeloon blijktbaar nog meer.

## Vraag

*Een zakelijk meisje uit Wálik  
nam 't onlangs 'n manspersoon  
kwalik  
dat hij haar in de kroeg  
om een afspraakje vroeg.  
Die vraag, zei ze koeltjes, bepaal  
ik.*

RUUD GROEN

ED 18/10/76