



▲ Karel Gerritsen en Leny Voortman bij het graf van het onbekende Joodse meisje. FOTO RENÉ MANDERS/DCI MEDIA

‘Wie is toch dat Joodse meisje?’

Ze ligt begraven op het protestants kerkhof in Hoogeloon, maar niemand kent haar. Wie kan iets vertellen over het Joodse meisje dat in de oorlog op deze afgelegen plek haar laatste rustplaats vond?

onze correspondent
Wim Claassen

Hoogeloon

Het gebeurt in oorlogstijd, diep in de nacht. Op het protestants kerkhof aan Landrop wordt in het bijzijn van slechts een paar mensen een Joods meisje begraven. De dominee leest een

stukje uit de bijbel voor en spreekt een gebed uit. Maar een paar mensen waren erbij, eigenlijk mocht niemand het weten.

„Ik ken het verhaal uit de mond van mijn vader. Geboren in 1948 direct langs de begraafplaats kende ik natuurlijk de plek, want mijn vader was erbij. Maar over het meisje is verder niets bekend. Dat houdt me al langere tijd bezig. Ik moet er nu actie op zetten want anders is het misschien te laat”, vertelt Karel Gerritsen uit Casteren.

Leny Voortman (68) uit Eersel helpt hem bij de zoektocht. „Wij kennen elkaar als pastoraal ouderling van de protestantse kerkelijke gemeente. Het initiatief kwam van Karel. Als cultuurwetenschapper vind ik het leuk om in archieven te duiken en zo trekken

we samen op om iets over het meisje te weten te komen.”

Zoals de overleden vader van Gerritsen vertelde, zat het meisje in de oorlog ergens in Hoogeloon ondergedoken. Maar waar? „Het meisje ging waarschijnlijk als lid van een gezin mee naar school. Bekend is dat ze ergens in de lagere school-leeftijd een natuurlijke dood is gestorven. Haar begraven op het katholieke kerkhof was te gevaarlijk, omdat daar een



iets van eerbetoon kunnen brengen, dat is uiteindelijk onze doelstelling

—Leny Voortman

vers gedolven graf de aandacht van de bezetter zou trekken. Omdat bekend was dat het om een Joods meisje ging, zou dat vergaande gevolgen kunnen hebben voor het gezin waar zij zat ondergedoken. Om die reden werd in het geheim uitgeweken naar de afgelegen protestantse begraafplaats aan Landrop.”

Over het onderduikadres, de naam, geboortedatum en familieomstandigheden van het meisje is niets bekend. „We zouden graag meer over haar identiteit willen weten. Wie kan ons meer vertellen? Met een naam en overlijdensdatum zouden we haar toch iets van een eerbetoon kunnen brengen, dat is uiteindelijk de doelstelling”, aldus Voortman.

Informatie is te delen via 06-30022991 of 0497-514972.