

José uit Hoogeloon werd net wat beter in de gaten gehouden

Waren het de zenuwen of gewoon de onhandigheid van een kind van tien? Het doorknippen van het lint voor de opening van een nieuwe weg verliep voor José Wintermans (het meisje op de foto) in ieder geval niet helemaal soepel. „De schaar lag op een kussen en schoot er vanaf. Rakelings langs mijn nieuwe schoenen”, zo vertelt Wintermans 65 jaar later vanuit Spanje.

Wintermans' vader, Jan van Woensel die links op de foto staat, was in 1957 de burgemeester van Hoogeloon. Zodoende werd zijn dochter gevraagd om de weg te openen. „Van een vader als burgemeester had je verder overigens meer last dan plezier”, zo weet Wintermans nog. „We waren thuis met zes kinderen en werden in het dorp toch net wat beter in de gaten gehouden. We moesten het goede voorbeeld geven en als we dat dan een keer niet deden, kregen we het ook te horen.”



José Wintermans knipt het lintje door.

Wim Claassen woonde als kind aan het karrenspoor waar in de jaren 50 de weg tussen Hoogeloon en Knegsel werd gelegd. „Zeg maar de Heuvel met in het verlengde het Broekenseind. Ik weet nog dat het vooral Duitsers waren die het werk deden. Tot die tijd bestond het verkeer vooral uit landbouwvoertuigen, maar met de komst van de weg kwamen er steeds meer personenauto's voorbij.”

Burgemeester Jan van Woensel overleed overigens nog tijdens zijn burgemeesterschap in 1968. Hij werd slechts 59 jaar

oud. Om hem te eren voor zijn verdiensten werd nog hetzelfde jaar de verbindingsweg met Hapert omgedoopt tot de Burgemeester Van Woenseldreef.

Leo Brok was in de jaren 50 gemeentesecretaris van Hoogeloon en maakte in die hoedanigheid het startje van de ambtstermijn van Van Woensel mee. „Hij was klein van stuk, maar groot in zijn daden. Hij had de touwtjes stevig in handen en was persoonlijk erg betrokken bij alles wat er speelde in de gemeente.”

Dat er al snel na zijn overlijden een weg naar Van Woensel werd vernoemd, komt volgens Brok waarschijnlijk omdat er in die jaren veel wegen werden aangelegd.

Rechts op de foto staat volgens Leon Timmers overigens Sjem Smulders, burgemeester van Vessem, Wintelre en Knegsel. Een man over wie ook een boek geschreven kan worden: in WOII leider van het verzet in Oirschot, en vanaf 1947 dus burgemeester. Hij overleed in 1980.

– Diede Hoekstra